

## Boekbespreking

Op 10 februari jl. werd in de Rafaël kerk in Zeist de Nederlandse vertaling van het boek van Sergej O. Prokofieff gepresenteerd: “De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus”.

Prokofieff werd in 1954 in Moskou geboren, waar hij al jong met de antroposofie in aanraking kwam. Hij werd auteur van een reeks fundamentele antroposofische boeken en een veel gevraagd spreker over diverse onderwerpen. In 2001 werd hij lid van het bestuur van de Algemene Antroposofische Vereniging in Dornach.

Zijn stijl van schrijven kenmerkt zich door het feit dat hij dicht bij de werken en voordrachten van Rudolf Steiner zelf blijft. Hij is in staat grote verbanden te leggen tussen de vele uitspraken die Rudolf Steiner over een bepaald onderwerp gedaan heeft. Daarmee schept Prokofieff helder inzicht en legt hij vruchtbare accenten.

Het boek telt 431 bladzijden, verdeeld over twaalf hoofdstukken, waarin de zeven jaarfeesten en de tussentijden tussen de jaarfeesten worden behandeld. De hoofdstukken zelf zijn weer onverdeeld in kleinere stukjes. Op deze manier nodigt dit boek uit om gedurende het jaar mee te lezen over het jaarfeest dat aan de orde is. Zo ben ik vanaf februari begonnen in dit boek in hoofdstuk negen: “Van Epifanie tot Pasen”.

Het boek wordt aangevuld met een aantal bijlagen en noten, waardoor het totaal aantal pagina's op 567 komt. Een lijvig boek!

Het actief meeleven met de kringloop van het jaar begon voor mij toen de kinderen naar de Vrije School gingen, godsdienstenlessen volgden en de kinderdiensten bijwoonden. Ik leerde de jaarfeesten in overeenstemming met de tijd van het jaar echt te vieren met telkens weer de gebruikelijke verhalen, liedjes, verkleedpartijen, eetwaren, baksels en seizoentafels.

Daarnaast probeerde ik, vaak in alle drukte, door studie en gesprekken tot een verdieping van de inhoud van de jaarfeesten te komen.

Ik merk nu ik regelmatig de Mensenwijdingsdiensten kan bezoeken, dat je door de epistels, de evangelielezingen en de toespraken van de priesters steeds opnieuw gevormd wordt naar de kringloop van het jaar. Je wordt je steeds meer bewust van de verbinding die Christus heeft met deze kringloop, dat het de kracht van Christus is die in deze ritmen leeft.

Een uitgesproken antroposofisch thema is de wederkomst van Christus in de etherische wereld en de mogelijkheid Christus zelf daar te ontmoeten. Rudolf Steiner heeft daar regelmatig over gesproken en ook een bepaalde scholingsweg aangegeven.

Het boek van Sergej Prokofieff gaat diep in op deze wederkomst. In zijn voorwoord geeft hij zelf aan dat het boek niet bedoeld is voor de beginnende antroposoof. Dat kan ik beamen. Als je al langer met antroposofie en de jaarfeesten bezig bent is dit een heel fijn boek om in je bezit te hebben. De inhoud geeft je een duidelijke richting hoe je stappen verder kunt zetten op de weg tot inzicht en naar het doel zoals Prokofieff zelf zegt: “de antroposofie te maken tot datgene wat ze in haar diepste grond is: een reële geestelijke daad.”

Het boek van Prokofieff ligt op de boekentafel in de hal van de kerk of u kunt het ook bestellen bij de boekhandelaar of via [www.perunboeken.nl](http://www.perunboeken.nl) Via deze website kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van de activiteiten van uitgeverij Perun. Perun legt zich met name toe op het vertalen en uitgeven van het werk van Sergej Prokofieff.