

Vriezelaar Ik raad dit product aan

70+ jaar

19 augustus 2014

Dit recente boek van Ton Jansen voegt opnieuw een zeer interessant hoofdstuk toe aan alles wat nu 100 jaar na het begin van W.O.I aan onthullingen is verschenen m.b.t. wat wij tot nog toe moesten geloven t.a.v. de redenen en oorzaken daarvan. Hoofdfiguur is Raspoetin, altijd als een monsterlijke intrigant voorgesteld, die vanwege zijn verregaande verkeerde invloed op de tsarenfamilie moest verdwijnen. Al snel merk je dat dit vlot geschreven boek ook wetenschappelijk goed is onderbouwd, nadere informatie geeft op gebieden waar we anders met vragen zouden blijven zitten. Sluiers worden opgelicht, die tot nog toe over de werkelijke gebeurtenissen lagen. Hoe leidende figuren en naaste familieleden in de omgeving van de tsaar, ieder vanwege eigen belangen de oorlog wilden. Raspoetin werd door hen als een gevaar gezien omdat hij zich steeds inzette om de vrede te behouden, hetgeen de tsaar ook wilde. Dat was dus de werkelijke reden voor de aanslag op zijn leven in zijn verre woonplaats. Vanuit zijn ziekbed schreef hij 20 telegrammen naar de tsaar, maar dit kon niet opwegen tegen alle overtuigingskracht van meer nabije personen. Met Ruslands mobilisatie werd een signaal afgegeven, gevolgd door de start voor een oorlog in de andere landen in Europa. Het hek was van de dam. Dit is maar een fractie van alle verrassende verhalen die in dit boek beschreven worden. Een aanrader!