

Nieuwsbrief Perun Boeken

No. 26 - Voorjaar 2025

Beste vrienden,

het voorjaar is weer aangebroken, met volle kracht ditmaal. De natuur laat zich van haar uitbundige kant zien. Ook bij Perun staat het leven niet stil: er wordt hard gewerkt aan de vertaling van een nieuw boek en daarnaast staan er de komende tijd verschillende boeiende lezingen en themadagen op het programma, onder andere over de vorige aardelevens van Rudolf Steiner. Middels deze Nieuwsbrief willen we u hiervan graag op de hoogte brengen.

Ton Jansen

'Herinneringsboek' over Sergej O. Prokofieff

Voor het komende jaar staat er bij Perun wel een heel bijzondere nieuwe uitgave op stapel: naar verwachting zal kort na de zomer het zogenoemde **'herinneringsboek' over de persoon en het leven van Sergej O. Prokofieff** verschenen. Hierin zijn herinneringen opgenomen van verschillende mensen die hem goed hebben gekend, in de eerste plaats natuurlijk zijn moeder Sofia Prokofieff en zijn vrouw Astrid, maar daarnaast ook van vrienden uit Rusland, collega's in het bestuur van het Goetheanum en verschillende mensen die hem in zijn latere leven van nabij hebben gekend. Op deze manier is een rijk en veelzijdig beeld van Sergej Prokofieff ontstaan, dat zijn persoon weer een stukje dichterbij brengt. Hoewel nog geen echte biografie is dit boek toch al een belangrijke stap in deze richting. Het boek zal rijk worden geïllustreerd met tal van, deels nog onbekende foto's. – Verschijnt naar verwachting september 2025. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vertaling van de diverse bijdragen.

**Astrid Prokofieff & Hans Hasler (uitg.)
EEN LEVEN VOOR DE ANTROPOSOFIE
Herinneringen aan Sergej O. Prokofieff
Circa 200 pagina's**

Wie was Rudolf Steiner?

Lezing door Ton Jansen over de eeuwige individualiteit van Rudolf Steiner
Rafaelkerk, zondag 27 april, 14.00-17.00 uur

Zondag 30 maart was het precies 100 jaar geleden, dat Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, het aardse plan verliet en door de poort van de dood is gegaan. Wie was deze grote individualiteit, aan wie de mensheid zo onnoemlijk veel te danken heeft? Welk onsterfelijk wezen gaat er achter deze persoonlijkheid schuil? Welke lange weg heeft zij door verschillende incarnaties moeten gaan om uiteindelijk tot de grootste christelijke ingewijde van onze tijd te worden? Welke ontwikkeling heeft zij daarbij doorgemaakt en welke offers heeft zij daarbij moeten brengen? – Anders dan gebruikelijk zal de nadruk in deze lezing niet liggen op de persoonlijkheid van Rudolf Steiner zoals wij die uit dit aardeleven kennen, maar op de vijf incarnaties die hieraan vooraf zijn gegaan, een en ander op basis van hetgeen Sergej O. Prokofieff hierover in zijn – onvoltooide – boek *Rudolf Steiner – Fragment einer spirituellen Biographie* heeft gezegd.

Info en aanmelden: ellybeeren@outlook.com (06 48186605)

Zie ook: [De gezamenlijke antroposofische agenda](#)

Overige activiteiten

“Europa – continent van de vrede?! De weg van het midden.”

Themabijeenkomst over de actuele situatie in de wereld en de (spirituele) opgave van Europa, met o.a. een inleidende lezing door Ton Jansen, werkgroepen en gesprek

zaterdag 28 juni, Rafaelkerk Zeist

Nadere mededelingen volgen te zijner tijd

Mocht u ontvangst van deze Nieuwsbrief verder niet op prijs stellen, stuurt u deze dan terug met in de onderwerpbalk ‘uitschrijven’. Uw gegevens zullen dan per omgaande uit ons adressenbestand worden verwijderd.