



NIEUWSBRIEF PERUN BOEKEN

№. 4
April 2013

Het geheim van het Ik

Nadat het grote boek over 'De kringloop van het jaar' verschenen was, is bij Perun direct een aanvang gemaakt met de vertaling van een volgend, veel kleiner werk van Sergej Prokofieff, namelijk zijn verslag van de voordracht die hij op 31 maart 2011 op de conferentie in Bologna hield. Daarbij werd niet alleen het feit herdacht dat Rudolf Steiner 100 jaar eerder op dezelfde plaats zijn eerste en enige voordracht op een openbaar filosofisch congres hield (in aanwezigheid van grootheden als bijv. Henri Bergson, Émile Durkheim en Henri Poincaré), maar ook dat het 150 jaar geleden was dat Rudolf Steiner geboren werd. Sergej Prokofieff brengt deze twee feiten in zijn boekje met elkaar in verband, doordat hij laat zien dat Rudolf Steiner de scholingsweg, die hij in zijn voordracht in Bologna heeft beschreven, als psychologische en filosofische grondslag van de antroposofie, ook zelf is gegaan. Hierdoor heeft hij voor alle men-

sen de weg ontsloten, die van het gewone, alledaagse aarde-ik via het hogere Ik naar het ware Ik van de mens leidt. Dit is ook de weg naar Christus, want deze is onlosmakelijk met het ware Ik verbonden. Het verheugt ons dat de nederlandse vertaling van dit bijzondere boekje vanaf 22 april beschikbaar zal zijn.



Gedicht van de maand

Stralend
Schittert
De Mensengod

Nachtduister
Verlichtend

Schulden
Schonend

De aarde
Helend

Mensen
Sterkend
Tot ik-heid
Bereid

Uit: Theo van Leeuwen, *Rafaël spreekt*

Boekgegevens:

Sergej O. Prokofieff,
De inwijdingsweg van Rudolf Steiner en het geheim van het Ik

**Paperback (gen.), 64 pag., € 9,90
ISBN 978-90-76921-26-6**

Positieve reacties op 'De kringloop van het jaar'

Na het verschijnen van 'De kringloop van het jaar' ontving Perun van diverse kanten reacties. Deze waren zonder uitzondering allemaal (heel) positief, zowel ten aanzien van de uitvoering alsook wat betreft de inhoud en de vertaling.

Een greep uit de reacties:

'Grote dankbaarheid wil ik met deze mail uitspreken ... voor het tot stand komen van de nederlandse uitgave van dit boek. Vanmorgen werd het pakket me aangereikt en met ontroering een eerste hoofdstuk gelezen. Wat een prachtig werk [is er] verricht bij het vertalen en uitgeven! Dit boek ga ik, denk ik, lang met me meedragen en het jaar rond lezen.'

'Het boek ziet er prachtig uit! Ik

ben ... echt dankbaar voor dit werk.'

'Ik heb enkele uren geleden het nieuwe boek van Prokofieff ontvangen. Naast de inhoud vind ik de vormgeving voortreffelijk. Compliment dus om in deze tijden zo'n boek uit te brengen.'

'Wauw, wat een pil en ziet er magnifiek uit, heel bijzonder en mooi hoe het door het jaar heen is opgebouwd, ik ben er onwijs blij mee omdat ik voor mezelf maar ook in het kunstzinnig werken met mensen veel gebruik maak van de gang van het jaar en haar bonte uitstapjes!'

'Het boek afgelopen zaterdag ontvangen. Wat een prachtig boek, ben er ontzettend blij mee!'

Ook Sergej Prokofieff betoonde zich 'zeer verheugd' over 'het prachtige boek', waarbij hij onder

andere de 'mooie vormgeving' prees.

Vanzelfsprekend is iedereen bij Perun heel blij met al deze reacties! Het belangrijkste is echter dat het boek zijn weg naar de harten van de mensen vindt en daar vruchten afwerpt.

Nieuw boek Sergej Prokofieff over Judith von Halle

Ondanks zijn ziekte zit Sergej Prokofieff belist niet stil. Behalve dat hij aan een boek over Michaël en aan een vervolg op zijn boek over de klasse-uren werkt, is recentelijk nog een derde boek van hem verschenen. Dit draagt als titel: *«Zeitreisen» - ein Gegenbild anthroposophischer Geistesforschung*. In

lees verder op pag. 2

De eerstkomende Nieuwsbrief verschijnt rond de zomer. Bijdragen zijn van harte welkom.



Perun Boeken, Bergen op Zoom
T: 0164 25 37 21 E: perunboeken@kpnplanet.nl www.perunboeken.nl



NIEUWSBRIEF PERUN BOEKEN

Nr. 4
April 2013

vervolg van pag. 1 *Nieuw boek
Sergej Prokofieff*

dit boek bespreekt Prokofieff een geestelijke stroming die ook in ons land opgeld doet, en wel via de boeken van Judith von Halle. In niet mis te verstane bewoordingen schetst Prokofieff een duidelijk beeld van deze 'geestelijke' stroming en laat hij zien hoe deze in veel opzichten lijnrecht tegen de antroposofie ingaat, ondanks de pretentie bij het werk van Rudolf Steiner aan te sluiten.

Aan het begin van zijn bespreking gaat Prokofieff allereerst in op het beeld dat Judith von Halle van zichzelf naar buiten brengt, met name op de uitspraak die zij in 2004 over zichzelf deed in de open

brief aan o.a. het bestuur van de AAG in Dornach en het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Duitsland. Hierna karakteriseert Prokofieff in het tweede hoofdstuk met name de onderzoeksmethode van Judith von Halle en de daaruit voortvloeiende aard van haar inzichten. Hierbij komen ook de visioenen van Anna Katharina Emmerich aan bod.

In het derde en verreweg langste hoofdstuk ten slotte gaat Sergej Prokofieff diepgaand in op de talrijke tegenstellingen tussen het werk van Judith von Halle en van Anna Katharina Emmerich enerzijds en dat van Rudolf Steiner anderzijds. Hierdoor laat hij op overtuigende wijze zien dat de

bewering, dat de bevindingen van Judith von Halles 'tijdreizen' niet met de onderzoeksresultaten van Rudolf Steiner in tegenspraak zijn, onhoudbaar is. Daarbij komt Sergej Prokofieff net als in zijn andere boeken wederom tot verrassende en diepgaande inzichten.

Een zeer kritisch, maar gedegen onderzoek, dat Sergej Prokofieff zeker niet door iedereen in dank zal worden afgenomen, maar wel voor de broodnodige duidelijkheid zorgt.

Het boek kost € 22 en is o.a. verkrijgbaar via de Nieuwe Boekerij in Zeist. Bij voldoende belangstelling zal nog dit jaar een nederlandse vertaling van dit belangrijke boek worden uitgebracht.

Nieuw boekje Peter Selg en Sergej Prokofieff

Bij uitgeverij Pentagon zal dit voorjaar een vertaling verschijnen van twee boekjes van resp. Peter Selg en Sergej Prokofieff over de situatie binnen de Algemene Antroposofische Vereniging. Titels: Peter Selg, *Die Identität der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft* (Arlesheim 2012); en: Sergej O. Prokofieff, *Wie stehen wir heute vor Rudolf Steiner?* (Arlesheim 2012). Vanwege de inhoudelijke verwantschap zullen beide boekjes worden gebundeld en in 1 band verschijnen. Zie verder: www.uitgeverijpentagon.nl

