



## Nieuwsbrief Perun Boeken

Boeken op het gebied van antroposofie, christologie, filosofie en geschiedenis

### *Beste vrienden!*

Een half jaar is voorbijgegaan sinds de laatste Nieuwsbrief van Perun Boeken verscheen. Een half jaar, waarin na een betrekkelijk lange rustpauze opeens tal van nieuwe activiteiten werden ontplooid of lopende activiteiten tot een goed einde werden gebracht. Meer hierover leest u in deze Nieuwsbrief.

Na een nat en koud en winderig voorjaar wensen wij iedereen een warme en zonnige en vreugdevolle zomer, waarin we hopelijk weer vrijuit kunnen ademen

*Ton Jansen*

### **Duitse vertaling van boek over Raspoetin en WO I**

Overwegende welke nieuwe activiteiten er voor Perun Boeken mogelijk zouden zijn, kwam enkele jaren geleden het idee op om het boek over Raspoetin en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in het Duits te laten vertalen, zodat een nog grotere lezerskring van de inhoud kennis kon nemen. Zo gezegd, zo gedaan, luidt het spreekwoord, maar in dit geval ging die vlieger niet op. Ruim twee jaren van moeizame arbeid volgden, waarin de tekst niet alleen in de Duitse taal werd omgezet, maar ook – op basis van een zeer uitgebreid en gedegen onderzoek – aanzienlijk werd uitgebreid en verbeterd. Waarna tenslotte nog een Duitse uitgever

*Lees verder op pagina 2*

### **Studiemiddag over het boze**

Na de succesvolle studiemiddag over vergeving in december 2020 zal de Stichting Sergej O. Prokofieff op zondag 27 juni a.s. wederom een studiemiddag organiseren, en wel over het boek **De ontmoeting met het Boze**. De bekende spreker **Sebastiaan de Vries** is bereid gevonden een inleiding over dit thema te verzorgen.

*Lees verder op pagina 2*

### **Uriël**

Vuur van God  
Uriël ben ik  
brandende Wil  
van de  
Allerhoogste

Theo van Leeuwen  
Uit de bundel *Uriël*  
*nodigt*



Vervolg van pagina 1: 'duitse vertaling van boek over Raspoetin en WO I'



moest worden gezocht.

De inspanningen werden tenslotte beloond en met vreugde kunnen wij meedelen, dat het boek afgelopen week het licht heeft gezien, onder een nieuwe titel: 'Alle wollen den Krieg von Dir!', een zinsnede uit een brief van Raspoetin aan tsaar Nikolaas II. Hoofdthema van dit boek is de vraag wie er achter de aanslag op Raspoetin van 12 juli 1914 zat, een vraag die nauw verweven is met de vraag wie er werkelijk schuld droeg aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Verre van gedateerd te zijn is dit thema nog altijd hoogst actueel. Hopelijk zal het boek zijn weg naar vele nieuwe lezers vinden.

NB. Voor geïnteresseerden die nog Duits lezen: via de Haagse Boekerij is ook een klein aantal exemplaren voor Nederlandse lezers beschikbaar.

#### Boekgegevens:

Auteur: Ton Jansen

Titel: 'Alle wollen den Krieg von Dir!' Das Attentat auf Rasputin vom 12. Juli 1914. Wie die russische Kriegspartei den Vertrauten des Zaren aus dem Weg räumte und den Weltkrieg entfesselte.

Uitgever: tredition GmbH, Hamburg

Uitvoering: paperback gelijmd, 276 pagina's

ISBN: 978-3-347-31041-4

Prijs: € 16,90

Ook als e-book verkrijgbaar. Prijs: € 7,99. ISBN: 978-3-347-31043-8

Meer informatie en bestellen: <https://tredition.de/>

DE  
EERSTKOMENDE  
NIEUWSBRIEF  
VERSCHIJNT IN  
HET NAJAAR VAN  
2021. BIJDAGEN  
ZIJN VAN HARTE  
WELKOM.

Vervolg van pagina 1: *Studiemiddag over het boze*

#### Programma:

13:30 – 13:40 Welkom, gevolgd door kunstzinnige opmaat (vanaf 13:00 uur inloop)

13:40 – 14:40 Voordracht *Sebastiaan de Vries* – eerste deel

14:40 – 15:00 Koffie & Thee

15:00 – 15:30 Voordracht *Sebastiaan de Vries* – tweede deel

15:30 – 16:00 Gesprek en uitwisseling

16:00 – 16:10 Kunstzinnige afsluiting en afronding

Plaats: Stichtse Vrij School, Socrateslaan 24, 3707 GL, Zeist

Kosten: € 10,- (ter plekke te betalen dan wel via overmaking op rekening NL80 RABO 0337 6357 30 ten name van Stichting Sergej O. Prokofieff met vermelding van naam + 27 juni 2021)

Aanmelden: noodzakelijk (i.v.m. maximaal aantal van 30 deelnemers) bij Jelle van der Schuit (06-21412688, [jvdschuit@gmail.com](mailto:jvdschuit@gmail.com)).

Website: [www.stichtingprokofieff.nl](http://www.stichtingprokofieff.nl).



### Heruitgaven

Dankzij verbeterde druktechnieken en nieuwe mogelijkheden bij het Centraal Boekhuis is Perun Boeken thans in staat een aantal titels die al langere tijd zijn uitverkocht opnieuw uit te geven. Als eerste in deze reeks is afgelopen maand het bekende boek van Sergej O. Prokofieff over 'De twaalf Heilige Nachten verschenen'. Als alles goed verloopt zullen de komende maanden nog de volgende titels verschijnen:

Sergej O. Prokofieff, *Johannes de Doper en Johannes de Evangelist.*

Sergej O. Prokofieff, *De kringloop van het jaar en de zeven kunsten*

Vladimir Solovjov, *Over liefde*

Vladimir Solovjov, *Korte vertelling van de Antichrist*

Als abonnee op deze nieuwsbrief ontvangt u bij verschijnen automatisch bericht. Bestellen kan via de plaatselijke boekhandel of de gebruikelijke internetkanalen.

Zie verder: [Fondslijst](#) | [Perun Boeken](#)

**NB. Helaas is het niet mogelijk om van het grote boek over *De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus* een heruitgave te verzorgen. Hierover bellen of mailen heeft helaas geen zin.**

### Nieuwe vertaling

Bij de stichting Sergej O. Prokofieff wordt op dit moment hard gewerkt aan de vertaling van een van de kleinere werken van Sergej O. Prokofieff, te weten *Het raadsel van het menselijke Ik*, in de vertaling van Jelle van der Schuit.

Speciaal voor deze uitgave (en eventuele toekomstige uitgaven) is door de stichting een nieuwe uitgeverij opgericht, genaamd Kitesj. De naam *Kitesj* verwijst naar de legendarische russische stad Kitesj die onder dreigende omstandigheden voor het uiterlijke oog verdween en daarbij een hogere werkelijkheid aannam. Alleen op grond van een innerlijke ontwikkeling kan iemand Kitesj nog waarnemen: zo blijft deze stad beschermd tegen kwade bedoelingen. De vertelling van de onzichtbare stad Kitesj is nauw verwant met de geschiedenis van de Graal. Sergej Prokofieff schrijft hierover in zijn grote boek over Rusland.

Het boekje zal in het begin van de herfst kunnen verschijnen en nu kan alvast worden onthuld dat de leiderdorpse kunstenaar en arts Rien Zwijnenburg speciaal voor deze gelegenheid een prachtige schildering heeft gemaakt van Christophorus, die het omslag zal sieren.

Zie verder: [www.stichtingprokofieff.nl](http://www.stichtingprokofieff.nl)